

DE WERKING van de ZIEL



Alvorens deze werking te begrijpen, mogen we ons voorstellen dat de ziel niet op zichzelf staat. De ziel is energie, een lichtbron die vanuit kosmisch oogpunt haar doel zoekt om te groeien in haar lichtfrequentie. Deze lichtbron zal er alles aan doen om haar vooruitgang te ondersteunen en te voeden. Een hogere frequentie van de ziel is de geest. Deze stuurt de ziel aan en we kunnen daar slechts een indruk van ontvangen. Boven de geest is het alles omvattend licht "de kosmische verbinding". Het zielenlichaam komt in dit licht terug telkens wanneer het menselijk lichaam oplost (sterft). De aardse werking van de ziel is vooraf geprogrammeerd (licht is immers een voortstuwende kracht).

Stel je je eens voor: de reis die we moeten afleggen naar een ster en hoelang dat duurt vooraleer we er zijn. De lichtbron die wij vanuit de aarde zien, is zijn tijd al ver vooruit en dus kijken we in feite naar de toekomst (de sterrenhemel). In dit kosmisch licht zijn er ook verschillende frequenties van bewustwording, deze zou je mogen zien als kosmische graden en sferen van dit kosmisch licht. Nu de mens op aarde door ervaringen leert om zijn eigen lichtbron te herkennen, veelal ook onze 'duistere kanten', kunnen we dit beter zien als een stukje licht in ons dat een lagere frequentie heeft in bepaalde gebieden van dit licht oftewel zielenlicht. We noemen deze mens wordende energie ook wel het EGO (ego staat hier voor Evolutie, Groei en Ontwikkeling). Geen enkele mens ontkomt eraan dit in haar eigen licht te zien en te ervaren. In de huidige maatschappelijke normen wordt dit veelal genegeerd met als gevolg dat we met een neerwaartse spiraal te maken hebben waarin we geweld bijvoorbeeld normaal zijn gaan vinden. De ziel gebruikt verschillende zintuiglijke waarnemingen die vanuit onze fysiek lichaam gekenmerkt kunnen worden als horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Door de ontwikkeling van de ziel en verfijning ontstaat er een zesde zintuig dat we ook wel definiëren als intuïtie. Door al die facetten samen ontstaat de levenszin, zijn we er niet in geslaagd deze te vinden of te zien dan kunnen we spreken van depressies. Hoe verder we afdwalen, kunnen we in des te ergere vormen van depressies geraken.

Psychoses bijvoorbeeld zijn het resultaat van onze mentale (lagere) denkkrachten en de hang naar emoties die daarbij gepaard gaan. Anderzijds hebben we emoties ook nodig om de schoonheid van het leven te zien. Wanneer de mens in psychose verkeert, is er een sterke verbinding met astrale krachten (4de dimensie) en deze zijn zo onoverzichtelijk dat we er ook heel angstig van kunnen worden, met alle gevolgen van dien. Ook het lichaam reageert op de werking van de ziel. Lichamelijke ongemakken herkennen we dan op die plaatsen. Alles heeft een doel. Als kind weten we heel gemakkelijk te reageren op een lichamelijk ongemak maar doordat de connectie tijdelijk verbroken wordt om persoonlijke dingen uit te werken, kunnen we deze verbinding kwijtraken. Door bewustwording hiervan kan dat weer terug zijn functie hebben en zien we het leven positiever in.

In het belang van die bewustwording is het daarom heel belangrijk dat je zelf niet afdwaalt in je eigen negatieve modderpoel. Het idee "laat los, laat god" kan daarbij zeker helpen. Je kan contact zoeken met je ziel door o.a. te praten met je lichamelijke/psychische ongemakken, door meditaties, yoga en vele andere technieken die hiervoor voorhanden zijn. Bepaalde healingen dragen zorg dat je terug komt in een harmonische staat van je ziel. Er wordt niets weggenomen, wel leidt dit naar nieuwe inzichten over jouw eigen situaties en zo kan je zelf nieuwe mogelijkheden ontdekken (bewustwording) waardoor veranderingspatronen ten goede kunnen ontstaan, in tegenstaande tot de oudere manieren die niet hebben gewerkt. ☸

Trefpunt Voor Nieuwe Richtingen.

Voor coaching, kleuren en/of klank therapie, stoelmassage of gewoon een gesprekje voor persoonlijke ondersteuning.

Johan van de Sande
de mattein 66
1790 Affligem
tel: +32471 111 369
email: info@tvnr.be

